



# Matilda presenteert...

Hoi, ik ben Matilda. Ik ben een echte boekenwurm. Ik lees stapels boeken in de Bibliotheek. Hier vind je de boeken die ik deze keer de leukste vond!



## Het eiland van opa

Benji Davies,  
Uitgeverij Luitingh-Sijthoff

Sems opa woont in Sems achtertuin. Sem is dol op

zijn opa en als hij op een dag weer bij opa op bezoek gaat, laat die hem iets bijzonders zien. Een grote stalen deur op zolder... en als je daar doorheen stapt, sta je zomaar op een groot schip! Ze varen weg, over zee, naar een eiland met een oerwoud, watervallen en een houten hut. Ze genieten van het prachtige eiland tot het tijd is om naar huis te gaan.

Opa wil blijven, dus gaat Sem alleen naar huis. Hij krijgt een dikke knuffel van opa. Wat zullen ze elkaar erg missen! Ook al is opa ver weg, de fijne herinneringen en het idee dat hij op de goede plek is, maken veel goed. De tekeningen in dit verhaal zijn leuk en stralen warmte uit. Dit boek is bekroond met de World Illustration Award 2015. Vanaf 4 jaar.



## Het bijzondere beestjes boek

Yuval Zommer,  
Uitgeverij Lemniscaat

Op het voorblad zie je meteen waar dit boek over gaat: kleine beestjes! Ze krioelen van onder tot boven over de titel. Ook het boek

### WINTER 2016

zelf staat er natuurlijk vol mee! Eerst lees je over de beestjes in het algemeen en daarna benoemt de schrijver insecten apart. Later komen groepjes insecten aan bod, bijvoorbeeld de huisbeestjes, nachtbeestjes en werkende beestjes.

Op elke pagina kun je zoeken naar een blauw vliegje en worden nog twee andere zoekopdrachten gegeven. Op de mooie tekeningen valt heel veel te zien. De tekst is ook uitgebreid. Bij elkaar dus een heel fijn en compleet boek over kriebelige beestjes, bijvoorbeeld om te gebruiken voor een spreekbeurt of werkstuk. Vanaf 4 tot en met 7 jaar.

## Dummie de mummie en de Sfinx van Shakaba

Dvd gebaseerd op de boeken van Tosca Menten

Voor straks in de kerstvakantie: een leuke film over Dummie de mummie. Dummie is inmiddels helemaal thuis in Polderdam, het dorp waar Goos hem heeft gevonden. Opeens dringt het besef tot hen door dat hij nooit groot zal worden zoals zijn vader, de farao. Daarom gaan ze op zoek naar de bijzondere olie die Dummie zou kunnen helpen. En voor het geval dat niet lukt, bedenkt hij een ander plan om net zo beroemd te worden als zijn vader. Hij wil kunstschilder worden! Hij gaat meedoen aan een 'koninklijke' schilderwedstrijd: hij moet en zal winnen!

Deze tweede film over Dummie is net zo leuk als de eerste, net zo vrolijk en gevoelig. MLP Vanaf 9 jaar.





## Het telboek van prins Hayo de Gelukkige

Edward van de Vendel,  
Uitgeverij De Eenhoorn

De eerste tien jaar van het leven van prins Hayo de Gelukkige zie je in dit boek. Bij zijn eerste verjaardag krijgt hij twee

honden; een om tegenaan te slapen en een om onderdoor te kruipen. Voor zijn tweede verjaardag krijgt hij drie konijntjes. Eén om mee te knuffelen, nog één om mee te knuffelen en de derde is de moeder van de andere twee. Zo zie je steeds welke bijzondere cadeaus prins Hayo voor zijn verjaardag krijgt.

Het is een heel origineel tel- en zoekboek, waaruit ook blijkt hoe een prins zich moet voelen in de gouden kooi. Er zijn veel grapjes in verwerkt en de taal is erg origineel. In de tekeningen zie je veel leuke details en die zorgen voor veel kijkplezier. Vanaf 5 jaar.



## Jan van Haasteren zoekboek

Jan van Haasteren,  
Uitgeverij Big Balloon

Ken jij de puzzels van Jan van Haasteren? Of misschien heb je er weleens eentje in de winkel gezien. Nu is ook dit boek verschenen. Op elke twee pagina's zie je een thema, bijvoorbeeld de dierentuin en de ijsbaan. De veertien platen staan bomvol met kleurige

details, op elke centimeter is getekend. Er zijn veel grappige situaties, zoals een octopus die in een slotje opduikt en een spook dat zich op de raarste plekken laat zien. Achter in het boek staan zoekopdrachten die in alle platen te vinden zijn, zoals het zoeken van pleisters, pijlen en kogelgaten. En bij elke tekening worden nog extra opdrachten gegeven. Prima boek om lekker in te neuzen en om bij te lachen! Vanaf 7 jaar.

## De avonturen van Superarm

Sam Nixon en Mark Rhodes,  
Uitgeverij Veltman

Robin Mortel is een nogal kleine, gewone jongen. Meester Brinkman (ook wel Stinkman genoemd) heeft een hekel aan Robin. Op een dag krijgt Robin weer eens straf, een echt vieze straf: hij moet de wc schoonmaken waar de meester net op heeft gezeten...bah! Door een ongeluk met schoonmaakmiddelen komt zijn hand vast te zitten en wordt zijn arm uitgerekt tot wel vijf meter lang! Eerst lijkt dat heel onhandig, maar al gauw merkt Robin dat het heel handig kan zijn. En ook dat hij er rampen mee kan voorkomen. Hij wordt een echte superheld! Grappig boek met superleuke tekeningen. Dit boek is ook fijn als je lezen moeilijk vindt. MLP vanaf 8 jaar.



## Flamenco meets flowerpower

Simone Arts,  
Uitgeverij Holland

Jewel heeft een modevlog, met heel veel volgers. Haar moeder heeft haar opgegeven voor de gloednieuwe en bijzondere school: de Fashion Academy. De school is bedoeld voor kinderen die slim, creatief en ondernemend zijn, en die helemaal gek zijn van mode. Ook Falk wil graag naar de academie en gelukkig krijgt hij een studiebeurs zodat hij er ook heen kan. Iedereen op die school droomt ervan om een beroemde modeontwerper te worden. Fijn verhaal over een bijzondere school met Jewel en Falk in de hoofdrol, met leuke zwart-wit-rose tekeningen. Vanaf 10 jaar.

